

Narbonne jaarse: Bob Peeters Meldert



eeter

Narbonne.... Daar ook de oude duiven het heel zwaar te verduren kregen, was het uiteraard voor de jaarse duiven een ware titanenvlucht. Het jaarse duivinnetje van Bob wist in de Obrafo de hoofdvogel af te schieten. Dit was tevens goed voor de 5^{de} provinciaal en de 45^e nationaal. Wat een puike prestatie! Bob korfde 5 duiven in op Narbonne en wist hiervan mooi 3 te klasseren.

Nonkel Gustaaf

Bob werd geboren in een echt duivenmelkersnest. Zowel zijn grootvader, als zijn vader waren fervente duivenmelkers. Maar op twintigjarige leeftijd verloor Bob op korte tijd zowel zijn grootvader, als zijn vader. Uiteraard was dit een grote klap voor deze jonge knaap. Opeens stond Bob er alleen voor... Enkele jaren later deed hij zijn duiven weg omwille van tijdsgebrek. Toch bleef Bob bij regelmaat de duiven opwachten bij zijn nonkel Gustaaf Collin. Deze was één van de geduchte kampioenen op de grote halve fond in het lokaal te Ramillies.

Zo'n twintig jaar geleden moest nonkel Gustaaf zijn duifjes wegdoen, omwille van gezondheidsproblemen. Een aantal van deze duifjes verhuisden toen naar Bob. Zo opende zijn duivenmelkershart zich weer helemaal. De oude soort van zijn nonkel zit nu nog steeds verweven in zijn fondstammetje. Door de jaren heen werden deze duiven meermaals gekruist met duiven van Leon Natens. Eigenlijk vinden we hier een mooie link met de winnaar oude duiven op Narbonne, Paul Vangoidsenhoven. Beide namen brengen ons uiteindelijk terecht bij de naam "Rob Nijs"

De aanhouder wint

Steeds was Bob een fervente weduwschapsspeler met doffers. Toch begon het enkele jaren geleden wat te kriebelen om het ook met duivinnen op nest te proberen. Door niet met duivinnen te spelen, zette hij jaarlijks zowaar de helft van zijn kweek buiten spel. Bob wou de dames nu ook eens de kans geven.

Maar de start hiervan was geen succes te noemen. Het wou maar niet vlotten. Steevast waren het de doffers die eerst arriveerden. Toch bleef Bob volharden. Op Barcelona waren het dan toch de duivinnen die als eerste arriveerden. En nu op Narbonne was het eindelijk raak! Bob geeft ook aan dat de duivinnen de weken voor Narbonne beduidend beter begonnen te trainen. 's Morgens trainen de duivinnen een uurtje aan huis. Wanneer Bob overdag ergens naartoe moet, neemt hij de dames mee om ze aldaar te lossen, vanuit welke windrichting dan ook.

De winnares in beeld

Een prachtig, licht geschelpt duivinnetje "2072368-21" zorgde voor het euforische moment. Ze werd gespeeld op eitjes van ongeveer 10 dagen. De vader van het winnende duivinnetje komt van Leon Natens. De moeder draagt het bloed van de Oliviers-Devos- duiven met zich mee. Als voorbereiding vloog ze Momiginies en Soissons, om vervolgens naar Lorris te gaan. Op Agen vloog ze prijs en was het tevens zijn eerste duifje. Zo heeft Bob dus echt wel een pareltje op zijn hokken zitten!



Kleine kolonie

Bob bezit echt wel een kleine kolonie. Zo heeft hij slechts 5 kweekkoppels als achterban zitten. Jaarlijks start hij met ongeveer 15 weduwnaars en een 10-tal duivinnen. Daar komen dan nog eens zo'n 50 jongen bij om de toekomst te verzekeren.

Prachtig toch dat deze helpende hand in het lokaal met zo'n kleine ploeg aardig zijn mannetje staat! Doe zo verder, Bob!

Tom Cartuyvels